

Ødselhed. Prædiken. Palmesøndag med dåb 2022:

Det er forår.

Alting klippes ned.

Der beskæres i buskadser og budgetter.

Slut med fordums fede ødselhed.

Vi begynder at træne til skeletter.

*Jeg blir fem år ældre ved hvert indgreb i min pung, men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!*

Amen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.«

[Markusevangeliet 14,3-9](#)

Amen

Ødselhed:

Jeg vil fortælle jer om en der er ødsel – det er en, der bruger for mange penge: hendes navn er: Pippi Langstrømpe. Kender I hende?

Kan I huske dengang hun lovede alle børn i byen slik? Hvordan hun gik gennem hele byen med en hale af børn efter sig, og hver gang hun mødte nogen, spurgte hun dem, om de ville have slik – det er der vist ikke så mange, der ikke vil – så halen af børn, der fulgte hende, blev længere og længere. Til sidst nåede hun byens slikbutik og lagde en af sine guldmønter på disken og bad om 19 kg. bolsjer. Kan I huske det? Alle børnene står udenfor butikken, men Pippi beder dem om at komme ind i butikken og vælge alt det slik de har lyst til. Butikken bliver helt proppet med børn.

Og damen i butikken bliver helt bange over alle de børn, der kommer og vil have en masse slik.

Da Pippi beder om 19 kg. bolsjer, siger hun venligt til Pippi: "Du mener vel 19 bolsjer?"

Men nej, Pippi vil have 19 kg plus alt det slik, som byens børn ønsker sig! Damen er bange for om hun har nok. 19 kg. bolsjer er mange. Rigtig mange. En hel sæk fuld. 19 kg. bolsjer giver kun mening, hvis man har nogen at dele dem med. For jeg ved virkelig ikke, om jeg nogensinde kommer op på at have spist 1/2 kg.

Børnene er også gode til at forsyne sig. Der bliver tomt på hylderne. Faktisk er butikken næsten tom og alle børnene er gået.

Den dag spiser børnene mere slik end nogen sinde. Jeg er sikker på, at der var nogle, der fik ondt i maven!

Pippi er en meget ødsel person. Ikke for selv at få en masse, men for at give en masse til andre. I denne her historie er det slik det drejer sig om – at opfylde børnenes ønsker. Det er ødselhed med slik!

...

Eller hvad med dengang, hvor en flok store drenge driller en mindre og stiller sig i en rundkreds rundt om ham og driller og slår ham? Det får Pippi øje på og stiller sig foran den største og siger til ham: "Du må ikke slå på nogen, der er mindre end dig selv. Det er altså uretfærdigt!" og "Det er også uretfærdigt at være flere mod én!"

Han griner ad Pippis fletninger og store sko og får resten af drengene til at grine og siger: "Hvor ser hun sjov ud!" Så prøver han at true hende også og at gøre hende bange. Og hvad tror I så der sker?

Pippi er jo verdens stærkeste pige, så hun tager lige ham den største og mest højtråbende af drengene og slynger ham op på en gren højt oppe i det træ de står neden under.

Det er altså ikke så sjovt at sidde deroppe og "hænge til tørre" så han bliver meget hurtigt færdig med at spille smart og begynder at tigge om at komme ned igen. "Ok" siger Pippi, "hvis du holder op med at drille og slå nogen, der er mindre end dig selv – og hvis I holder op med at rotte jer sammen!"

Denne gang er Pippi meget ødsel med sin omsorg – altså med at passe på! Hun er meget stærk og bruger sin styrke på at vise drengene, at de ikke behandler den mindre dreng ordentligt.

Det er ødselhed med omsorg!

...

Den sidste Pippi – historie I skal høre, handler om dengang Pippi fik besøg af to indbrudstyve. Kan I huske det? Pippi sidder og tæller sine penge. Tyvene, der lister rundt udenfor, ser gennem vinduerne at Pippi sidder med et helt bjerg af guldmønter. De banker på, og da de

går ind, spørger de hende hvor mange der bor i huset, og hun svarer at hun bor sammen med hr. Nilsson. De skynder sig ud, fordi de tror, at hr. Nilsson er hendes far.

Senere, da det er blevet aften og Pippi ligger og sover lister de ind igen og får fat i kufferten, men kommer til at larme så Pippi vågner. Da hun tænder lyset, ser de, at hun ligger med dynen over hovedet og fødderne med de kæmpestore støvler på hovedpuden. Tyvene spørger hvor hr. Nilsson er og hun peger ned på dukkesengen med den lille abe. Tyvene er ved at dø af grin og skynder sig hen til døren, men så er Pippi hurtig og kaster dem begge to op på et skab, hvor de får lov til at sidde, indtil den ene græder. De får lov til at komme ned, hvis den ene danser scottish med hende og den anden sørger for musik – han skal spille på redekam – det er en kam med et stykke smørrebrødspapir. De danser hele natten. Og da de er blevet trætte giver hun dem mad. Da de skal gå igen tidligt om morgenen giver hun dem en guldmønt hver og siger: "Den har I fortjent."

Pippi synes det er synd for tyvene at de ikke har nogen penge eller mad. Derfor giver hun dem en guldmønt hver. Hun viser dem kærlighed.

Det var ødselhed med kærlighed.

...

Ødselhed! Det er også det, som kvinden viser Jesus. Hun smører hans hår ind i meget kostbar olie. Det bliver nogle vrede over og siger:

"Hvorfor ødsle sådan med olien?" – Pengene kunne være blevet brugt på de fattige!

Men Jesus mener ikke, at de har ret. For hendes ødselhed handler ikke om penge, men om kærlighed. Præcis som Pippi.

Alt det, som Pippi gør (næsten) gør hun af kærlighed: hun giver slik til hele byen. Hun redder en dreng fra at blive tævet. Hun giver tyvene en guldmønt hver, selvom de ville stjæle hendes penge. Hun er simpelthen ødsel med kærligheden. Og det er hun ikke alene om. Sådan er Jesus også. Det er derfor vi fejrer påske. Så fejrer vi den kærlighed Jesus viser os ved at dø, fordi vi gør mange ting forkert. Og efter han er død opstår han, som alle vi andre også skal. Det handler dåben også om.

...

Når Victor om lidt bliver døbt, så får han del i Jesus' kærlighed. En kærlighed, som aldrig holder op, men varer for evigt.

Victor bliver simpelthen overøst med den kærlighed, som Jesus er så ødsel med både til Victor og alle os andre.

Jesus ødsler ud af Guds kærlighed ind i enhver krog af vores tilværelse – både i jeres og min tilværelse.

Om du/I sidder alene eller er sammen med de nærmeste, om du glædes eller er i sorg, om du er syg eller rask, om du oplever lidelse eller er befriet derfra, så går Jesus' vej også ind til dig med Guds fred og Guds grænseløse kærlighed.

At ødsle med kærlighed er det største, man kan.

Helt ind i den mørkeste krog og ned ad de mindste veje og stier. Det er det påsken handler om, at Jesus ødsler Guds fred og kærlighed ind overalt i menneskelivet. Især der, hvor man ikke forventer det.

Og vi skal selv ødsle videre med kærligheden til hinanden på denne Palmesøndag og hver gang vi får muligheden.

Amen.