

## Herliggørelse. Prædiken 5.søndag efter påske 2022

*Nu titte til hinanden de favre blomster små,  
de muntre fugle kalde på hverandre;  
nu alle jordens børn deres øjne opslå,  
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.*

*Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær:  
han føder fugl og markens lilje klæder;  
dog menneskenes børn har han allermest kær,  
Gud ånder på øjet, når det græder.*

Amen

*Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.«*

[Johannesevangeliet 17,1-11](#)

Amen

Nu vil jeg fortælle jer om en rig gammel dame, Frøken Rosenblom hedder hun og hun er en dame, som har mange penge. Frøken Rosenblom kommer på besøg i den skole, hvor Tommy og Annika – Pippis bedste venner går – for at dele gaver ud. Gaverne er ikke til alle børnene, men kun til de artige og flittige børn – altså de børn, som gør alt det som de voksne siger.

For at finde ud af, hvem der er artige og flittige stiller hun hvert barn en masse spørgsmål. Børnene er skrækkeligt bange for hende. Hver dag, når børnene sidder hjemme hos deres mor og far for at lave lektier og ikke rigtigt har lyst til

det, siger deres forældre til dem: "Tænk på frøken Rosenblom" og så skynder børnene sig at læse og regne og lave hvad de ellers har for af lektier. For det var en forfærdelig ting at komme hjem til sin familie – til sin mor og far og bror og søster uden en slikpose eller en undertrøje den dag frøken Rosenblom har besøgt skolen. Ja, undertrøje lyder mærkeligt, men frøken Rosenblom uddeler undertrøjer til de fattigste børn. Men hvis man ikke kan svare, så er det lige meget hvor fattig man er. Man kommer hjem uden slikpose eller undertrøje!

Frøken Rosenblom spørger den første: "Hvor mange søskende har du? Hvor mange cm går der på en meter?"

Og den næste: "Kan du stave til søslag?"

De børn, der ikke kan svare bliver sendt hen i skammekrogen derovre. Og må gå tomhændede hjem.

Pludselig kommer der uro i rækken. Pippi går frem til bordet og siger: "Undskyld jeg var ikke med fra begyndelsen. I hvilken række skal man stå, når man ikke har 14 søskende, og de 13 er irriterende?"

Og så siger frøken Rosenblom: "Du kan blive stående, hvor du står, men om lidt skal du nok hen i skammekrogen."

Frøken Rosenblom spørger Pippi: "Kan du fortælle mig, hvordan man staver til "søsyg?" og Pippi svarer: "s-ø-d-s-y-k"

Frøken Rosenblom siger, at det er forkert og Pippi svarer: "Det er altså sådan jeg staver det. "

Frøken Rosenblom siger så til Pippi: "Hvornår døde Karl den 12.?"

Og Pippi svarer: "Er han død? Det var skrækkeligt. Han skulle have taget noget mere tøj på, så han ikke kom til at fryse!"

Til sidst spørger frøken Rosenblom Pippi: "Hvis Per og Poul deler en lagkage og Per får en fjerdedel, hvor meget får Poul så?"

"Mavepine" svarer Pippi.

Så siger frøken Rosenblom til Pippi: "Du er det mest uartige og uvidende barn jeg har set. Stil dig hen i rækken til de børn, der skal skamme sig!"

Pippi laver nu sin egen konkurrence.

Hun siger til den første dreng: "Nævn én, der er død."

Han svarer: "Gamle fru Petersen i nr. 57."

Så spørger Pippi: "Kender du flere?" og han svarer: "Karl den 12."

Sådan spørger hun alle børnene, og da de har svaret, får de en pose bolsjer og en guldmønt.

...

I modsætning til frøken Rosenblom, der gør forskel på børnene, så viser Pippi alle børnene barmhjertighed.

Barmhjertighed, der er præcis det ord, der dækker den bøn, som Jesus beder den sidste aften han lever, skærtorsdag aften. Det er en bøn om herliggørelse. I den samme bøn beder Jesus: "Jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men bevare dem mod det onde".

Det betyder, at vi skal leve i denne verden. Også selvom det onde findes i verden og rammer de fleste af os ind imellem.

I den kendteste bøn i verden, Fadervor, som Jesus har lært os, er én af de ting vi beder Gud om, at befri os fra det onde. Vi skal ikke flygte fra verden, men forsøge at bekæmpe det onde – se bare på Pippi (Nej frøken Rosenblom er ikke ond, men hendes opførsel er heller ikke særlig (næste) kærlig!)

Vi skal derimod tro på tro på Guds kærlighed og forsøge at møde vores medmennesker med næstekærlighed.

Jesus døde for at vi kan leve evigt og få del i hans kærlighed.

Det er en utrolig stor kærlighed, som ikke er til at forestille sig større! En kærlighed til os alle sammen.

Amen