

Djævelen. Prædiken til 3. søndag i fasten.

"Almægtige Gud, du velsigner dit folk med fred.

Må din fred, givet i Kristus, bringe ro midt i de spændinger, der truer sikkerheden i Ukraine og på det europæiske kontinent.

I stedet for mure af splittelse og konfrontation, må frø af god vilje, gensidig respekt og menneskeligt broderskab blive plantet og plejet.

Giv visdom, beder vi, til alle parter og til dem, der har ansvar i det internationale samfund, for at forsøge at sætte en stopper for de igangværende spændinger, ved at omfavne vejen til forsoning og fred gennem dialog og konstruktivt samarbejde.

Vi bønfalder dig, Herre, væk dit folk til at forfølge fredens vej, bevidst om Jesu ord: "Salige er fredstifterne, for de vil blive kaldt Guds børn".

Amen.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgneren. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.« Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmes. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«

[Johannesevangeliet 8,42-51](#)

Amen

I tirsdags talte jeg med konfirmanderne om ondskab. Det synes jeg er relevant i forhold til krigen i Ukraine, og så er det inspireret af en ny bog, der hedder: "Djævelen". Bogens forfatter, Henrik Winther Nielsen blev interviewet i P1 programmet 4. Division for et par uger siden og blev stillet det relevante spørgsmål: er Putin ond – er Putin Djævelen?

Hertil lød svaret: "Nej". Det Og det uddybede han med, at vi skal passe på med at sætte den slags betegnelser på hinanden. Det er så nemt at sætte røde horn i panden på andre – altså dømme andre, men det er jo ikke særlig rart, når andre dømmes os!

...

Når vi kigger op i loftet på kirken her (Tybjerg), ser vi Djævelen som en hornet figur med trefork og spids hale, der trækker fordømte afsted mod helvedes ild. Det er stadigvæk en udbredt antagelse om Djævelen. I underholdningsindustrien i dag antager han mange former. Han kan være en indsmigrende gentleman, hvis hvislende tale leder folk på afveje. Eller han kan tage bolig i små piger, som i gyserfilmen *Eksorcisten*, for derfra at udspy sin ondskab. Det, der går igen, er, at han, for det er gerne en 'han', foranlediger oprør, kaos, mord, destruktion, skamløshed, forførelse, undergang, dyriskhed.

...

De billeder/forestillinger har ikke ret meget med Bibelens brug af Djævelen at gøre. Djævelen optræder allerede i starten af Bibelen, nemlig i Det Gamle Testamente, hvor han er slangen i Paradisets Have. Han er optaget af at bringe uorden i tillidsforholdet mellem Gud og mennesket.

I Det Nye Testamente klæber Djævelen til Jesus, som han forsøger at friste. Selv da Jesus hænger på korset frister han ham ved at råbe til ham, at han skal stige ned fra korset, hvis han er Guds søn, og **så** vil alle mennesker tro på ham. Jesus modstår fristelsen og dør på korset. Djævelen har forsøgt at kile sig ind mellem Gud og mennesker, men det lykkes ikke. Jesus' død har skabt et bånd – en pagt mellem mennesker og Gud, som Djævelen ikke kan bryde.

Når vi oplever ondskab, er det menneskers ondskab. Djævelens magt har Jesus overvundet gennem sin død og opstandelse.

...

I teksten fra Johanneevangeliet tales der en del om Djævelen: Jesus er i en skarp ordduel med jøderne og siger til dem: "I har Djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster". Det betyder: at slå Jesus ihjel!

To magter kæmper mod hinanden: Guds magt mod djævelens magt.

Jesus siger: Jeg er udsendt fra Gud! -"Jeg siger sandheden"

Hvad betyder det?

Sandheden er Guds kærlighed! Jesus fortæller os, at sandheden om et menneske mere end noget andet er, at det er elsket. - Det er en sandhed, som også i dag er truet. Truet hver eneste dag! Ikke mindst lige nu. For i krig bliver sandheden det første offer. Et eksempel på dette, er den russiske journalist, der for nogle dage siden midt i en

nyhedsudsendelse kom ind i studiet og stillede sig bagved nyhedsoplæseren med et skilt, og læste teksten op: "Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer." Og det skal lige tilføjes, at man bliver straffet for at kalde det som Putin kalder en "militær øvelse" for krig, for at demonstrere og i det hele taget give udtryk for en anden mening end det russiske styres mening.

Hvor ville det være dejligt, hvis man bare kunne sige sandheden i stedet for at lyve og finde på alle mulige årsager til at besætte et andet land. Men hvis alle talte sandhed, ville der vel ikke være nogen krig?

Og det ville være dejligt!

...

Jesus siger: Du er, hvad Gud elsker frem i dig! Du er, hvad du er værd, set med kærlighedens øjne!

Og den tidligere ærkebiskop Desmond Tutu fra Sydafrika har sagt: "Det kristne budskabs kerne er præcis, at Gud den almægtige, Gud den hellige, også er den Gud, der er fuld af nåde og barmhjertighed".

Er kærligheden er det vigtigste i livet?

Hvad er det vigtigste, som andre kan sige om jer?:

- * at I er dygtige, at I er flittige, at I får gode karakterer (konf) og at I har fine eksaminer og gode anbefalinger?
- * at I ofte bærer jer klodset ad, har svigtet andre mennesker og er egoistiske?
- * at I er elsket?

For mit eget vedkommende kan jeg bare sige: det sidste! Den sandhed kan jeg ikke leve foruden. Når livet bliver alvor, og mennesker har kort tid at leve i, er det, hvad de fleste vælger: Jeg ønsker at være sammen med mine nærmeste, med de mennesker, der betyder mest for mig, med mine elskede!

Det er – Gud ske lov! – sandheden om livet, at vi er elskede. Og livets dybeste mening er, at den kærlighed, der blev mig til del, skal jeg bære ud i livet, videre til min næste.

"Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig", siger Jesus. Hvad vil det sige at elske Gud? Det er at søge Guds vilje, at være optaget af at leve, sådan som det er meningen, at vi mennesker skal leve: med retfærdighed, barmhjertighed og kærlighed. At elske Gud vil sige at følge Jesus: at gå ud i livet, i glæde og sorg, med håb og tro på Guds omsorg for hvert menneske.

Vi er i fastetiden, på vej mod påske. Jesus siger: "Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden". Ordene peger frem mod Jesu opstandelse. Allerede nu taler Jesus som dødens overvinder, som ham, der inden længe på korset vil sige til en simpel røver, de håbefulde ord: i dag skal du være med mig i Paradis!

Amen.